

Internationalt Udvalgs Fellowship-budskab - Oktober 2013

Mod nye horisonter! Det var mottoet for det nys afholdte landsgildeting i Slesvig, og det er stadig mottoet for den handleplan, der er blevet udarbejdet af den tidligere landsgildeledelse, og som skal realiseres indenfor de næste to år. Det tegner godt. Det er et formidabelt arbejde, der er blevet udfærdiget, og nu gælder det om at få det hele realiseret.

Mod nye horisonter!

Var de gamle da ikke gode nok? Jo, selvfølgelig! Horisontens farve skifter dog hele tiden, og gilderne har altid været på vej, konstant i bevægelse, for at opnå deres mål, som dybest set har at gøre med BPs hensigt med sine mottoer "Tro mod dig selv, tro mod Gud og tro mod andre".

Men verden har ændret sig, siden gildebevægelsen startede, og den ændrer sig hele tiden med mere end raske skridt. Vi må følge med, der er ingen vej udenom. Vi bliver nødt til at dygtiggøre os på en del punkter.

Der er f. eks. kommunikationsmulighederne. Vi må dygtiggøre os, også med henblik på at bruge de nye mediekkanaler som mails, facebook, PC, smartphones osv giver os mulighed for. Måske skulle vi hver især lære et ekstra sprog, uden at vi dermed svigter vort eget, danske sprog. At beherske engelsk er efterhånden et must (nødvendighed), men hvorfor ikke hver især gå i gang med fransk, russisk, spansk osv. Vi må arbejde på at udstyre os selv med de fornødne kompetencer, så vi kan følge med i en verden, der er i en forrygende udvikling. Dog ikke altid til det gode!

Vores verden er blevet så "lille", så gildebrødre i fjerntliggende lande pludselig er blevet vores næste, som vi også må føle et ansvar for, hvis de er i nød.

Derfor har vi, der er gildebrødre, en både national og international forpligtelse.

Det har svirret med slogans i spejderverdenen i dens historie. De fleste har været brandgode, men nogle har været brillante. Her mindes vi slogans som "Rødder og Vinger", der var et DDS-slogan på en Blå Sommer-lejr. Hvilket formidabelt motto, der efter vores mening indebærer det hele!

Vi i Kongeriget Danmark har vore rødder, som vi vil værne om, men vi har også vinger. Vi vil gerne flyve ud og møde de andre, men vi bør også møde de andre, de nye i Danmark, de nye danskere, og vi har en forpligtelse til også at favne dem og at værne om dem.

Den aktuelle og brandnye vision for de fem danske spejderkorps er "alle skal have en ven, der er spejder". Lad dette også være mottoet for Sct. Georgs Gilderne i Danmark! Nemlig, at "alle skal have en ven, der er gildebror", og lad os målrettet arbejde på, at dette motto også gælder for vores forhold til nydanskerne.

Lad os gøre en indsats for, at også indvandrere vil føle sig hjemme i gildet, men der skal naturligvis knofedt til. Der skal gøres et regulært, målrettet opsøgende arbejde.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Selvom vi ikke kan favne alt, har vi dog en forpligtelse til, hver især, at bidrage til, om det så end er meget lidt, at gøre vores til, at vi kan forlade denne verden en lille smule bedre, end vi forefandt den. Det kunne jo starte med at vi arbejder på bare at omtale hinanden uden fordomme og med den kærlige respekt, et menneske fortjener, uanset, hvor det kommer fra. Det er ikke kun de andre, der skal gøre en forskel. Det er os selv, for hvis vi selv ikke gør det, kan vi heller ikke forvente, at der er andre, der gør det.

Vi med vores livserfaring har en forpligtelse til at være med som samfundsbærere, at værne om vores kultur, og det gør man jo bedst, bare ved at deltage aktivt i det kulturelle arbejde, måske også i det lokale politiske arbejde, bare som person, fordi man har en forpligtelse til det, men lad os få alle med.

At være international betyder ikke, at man skal fornægte sine nationale værdier, som man skal værne om, men det betyder, at man skal møde de andre nationer med et åbent sind og med respekt.

Det er samtalen, der er det vigtigste.

Vi kan, vi vil, vi tør og gør!
Mod nye horisonter!

Anne Haastrup-Nielsen, Inger Pfingsten, Ami Jessen
Internationalt Udvalg – Sct. Georgs Gilderne i Danmark