



GAMMEL- UGLEN

MEMLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDET I HAMMEL



24. årgang

Juni 2013

Nr. 6

Redaktøren skriver:

En epoke er slut og en ny kan begynde

Det er—gennem tider—en ofte anvendt sætning om forandring.

Dette nummer af GammelUglen udkommer samme dag, som gildet har sit sidste officielle møde inden sommerferien. Samtidig er alle grupper ved at tage afsked med hinanden med forskellige aktiviteter, som man andet sted i bladet kan læse mere om.

Hermed er en to-års epoke slut. Men det er også begyndelsen på en ny epoke med nye grupperinger. Baggrunden for grupperne er forskellig. Nogle gruppemedlemmer er måske sammen for første gang, medens andre for ikke længe siden været sammen i en tidligere gruppe og derved kender hinanden indgående.

Uanset med hvilken baggrund gruppen mødes er det jo starten på nye, spændende oplevelser med masser af muligheder.

Netop denne vekselvirkning er en del af berigelsen i gildearbejdet.

Den nye gruppe åbner mulighed for at opleve gildebrødre og giner fra en hel anden vinkel end de månedlige møder i gildet.

Hver enkelt deltager i gruppen medbringer synspunkter og ideer der kan være med til at berige de kommende to år.

Beretninger fra grupperne i dette blad er med til at bekræfte mig i denne antagelse.

Rigtig god sommer og held og lykke med arbejdet i de nye grupper.

Redaktøren

LOPPEMARKED 2013

Denne udgave af GammelUglen har som forsidebillede et vue over de mange besøgende på årets loppemarked. Sidste gang var omsætningen på små 72.000 kroner, som gav et overskud på ca. 49.000 kroner til gavn for spejderarbejdet. Dette års omsætning var på ca. 60.000,-.

Den faldende omsætning kan skyldes mange ting, men en af grundene er måske, at det er blevet trendy at handle genbrug. Derved sker der en løbende aflevering af effekter til diverse genbrugsbutikker og den nærmeste familie er måske aftager af overflødige ting mere end tidligere.

Gruppe 1 har haft en fantastisk spændende år.

Sidste års beretning fra gruppen sluttede med vores post på Pøt Mølleløbet. I maj var vi på besøg på Hvidsten Kro, hvor vi prøvede kroens meget omtalte æggecake. Derefter tog vi ud og drak vores nedbragte kaffe i nærheden af nedkastningsstedet.

Lidt udenfor gruppeprogrammet var gruppen i august arrangør af en tur til Kjellerup-området, hvor vi besøgte vinslottet Neder Kjærsholm, der ejes af Tove og Thorbjørn Risgaard. Da sådan et arrangement krævede flere deltagere end gruppen består af, havde vi inviteret en del vin-interessererede venner med.

Gruppen var ansvarlig for oktobermødet. Her lavede vi en høstfest med indslag ved tidligere museumslærere ved Odense Bys Museer Frede Madsen, der kom og fortalte om høstens tid. Et causeri, der indeholdt oplæsning og fortælling om høsten på landet i gamle dage afvekslende med fællessang af et udvalg af de mange efterårssange, der findes i vor højskolesangbog. Ved klaveret var Lene Fogtmann.

Årets julefrokost var planlagt til at foregå i Den gamle By. Det spændte sne og is ben for. Vi turde simpelthen ikke gå på de glatte brosten. Vi holdt os til det sikre højhus i Vestervang.

Vores post på Pøt Mølleløbet havde koder og besnørring som tema i historien om Niels Ebbesen. Vi havde lavet et tegning af en såkaldt "A-buk" til transport på en keramikflise, som vi så havde slået i 6 stykker. Spejderne skulle så samle puslespillet (kode) og derefter fremstille "A-bukken".

Vi var ansvarlig for året udflugt, som med bus gik til "Møldrufhus", hvor billedkunstneren Marie Drewes bor sammen med sin mand Eric Dahlgaard.

Nu på falderebet inden gruppen opløses har vi netop planlagt vores afslutningstur, som bliver en aften-sejllads med eks-



klusiv tapasmenu på Silkeborgsøerne med "Turisten" fra Ry Bådehavn. Turen er arrangeret af Nr. Vissing Kro.

Kirsten H

Gruppe 2 startede sin anden periode med en tur rund om Mariager Fjord.

Vi mødtes hos Lisbeth og John og kørte fra Hadsund langs fjorden med en tur gennem området i Assens, hvor der tidligere var cement-fabrik. Derefter videre til Mariager med besøg på Hohøj og i byens smukke Klosterkirke, som har en meget spændende historie med udgangspunkt i Mariager Klosters opførelse i 1400-tallet.

Et besøg her kan stærkt anbefales.

I Hobro var vi omkring havnen og derfra kørte vi til Bramslev bakker, hvor eftermiddagskaffen blev indtaget i restauranten på toppen med den helt specielle udsigt over bakkerne og fjorden. Videre besøg i to fiskerlejer – Stinesminde og Viev – inden turen sluttede tilbage i Hadsund.

Vi brugte en del gruppemøder på at forberede eftergildehallen i november. I husker nok det for-nøjelige i, om man nu også "Kender sin by og omegn".

Pøt Mølle løbs opgaven med at få bonden (Lisbeth) standret til at hjælpe med at lave Niels Ebbesens vognport krævede også nogle møder, og lige nu er vi i gang med at forberede friluftsgildehallen.



Gruppens afslutning er en spændende bustur til øen Sylt/Sild sidst i juni måned.



På gruppens vegne

Birgit VN

Året der gik!

Gruppe 3 har haft et afvekslende og hyggeligt år.

Vi startede året med en hyggelig gåtur til Tvillingesøerne ved Vadsted. Her spiste vi den medbragte mad, mens vi nød den dejlige udsigt og det flotte vejr.



Senere besøgte vi Egå Eng-sø. Også denne gang var vejret forrygende, og vi havde god mulighed for at studere det rige fugleliv. Vejret har i det hele taget været os venligt stemt.

Vores tredje møde holdt vi i Birthe og Carstens sommerhus på Helgenæs. Efter en dejlig tur i området blev maden tilberedt over bål og nydt i det fri.

Vinteren er gået med planlægning og afholdelse af julemødet i Galten, diskussion af Pøt Mølle løbets fremtidige struktur og naturligvis planlægning af vores post til årets Pøt Mølle løb.



Vores afslutningstur i begyndelsen af juni går til det fynske.

Her vil vi besøge Odense Zoo, Sct. Knuds Kirke og Den Fynske Landsby inden turen går til Middelfart, hvor vi overnatter.

Det skal nok blive et festligt punktum for to gode år i gruppe 3.

GRUPPE 4



Vi har fra start, været en gr., der livligt har debatteret alt, der rører sig i samfundet.

Vi har jo som vanligt mødtes på skift til en gang dagligmad med et enkelt glas vin til.

For at holde de små grå i live, har vi spillet Bezzer Vizzer. Sjovt og lærerigt spil, som kan anbefales.

En aften besøgte vi Troldhøj, hvor Yelva havde madkurven med.

Weekendtur til Ruth og Jens's sommerhus i Vorupør, hvor der stod fisk på menuen, samt dejlige vandreture ved Vesterhavet.



Nu, hvor det lakker mod enden med denne gruppe, slutter vi af med en weekendtur til det sønderjyske.

Vi skal bo på Benniksgaard ved Gråsten, og ellers har vi bestemt at Als skal udforskes. En lille tur over grænsen måske.

Vores arrangementer i gildet, har været en aften med en ædru alkoholiker, som fortalte om sit liv. Spændende, men også barsk.

Vi havde været heldige at få Ida Damgren og hendes far Anders Højen, til at give os en festlig aften til nytårgildehallen.

Som alle andre grupper, har vi været med til at afvikle to Pøt Mølleløb.

På gr. 4's vegne

Birgit Stensgaard

Tilbageblik i Gruppe 5.

Snart er to år i gruppe 5 gået, så det er tid til et lille tilbageblik.

Vi har været værter ved tre arrangementer i de to år, gruppen har bestået.

Først var vi på besøg hos Poul Nørgaard på Lokalhistorisk Arkiv, med efterfølgende kaffe og lagkage i cafeen i InSide, i efteråret 2011.

Dernæst arrangerede vi gildeudflugten til Vestermølle i Skanderborg i maj 2012, og her i februar 2013 havde vi arrangementet – Rundt om et Fripleshjem – som foregik i Engedal med besøg af folk fra gruppen omkring oprettelsen af et friplejehjem i Sall.

Vi har selvfølgelig deltaget i Pøt Mølle løb, pølsevogn, loppemarked, og ellers deltaget i gildelivet i Hammel. Gruppemøderne har haft mange forskellige ting på programmet.

Vi har deltaget i en del foredrag, været på museum og på kunstudstilling i Randers. Vi har været til - Jul i Foyeren – i Silkeborg, til - Cabaret - i InSide bl.a.

Efter de kulturelle input, har vi spist hos hinanden, og så holdt gruppemøde om aktuelle ting, og vi har haft mange gode diskussioner i gruppen. Specielt har vi snakket meget om friplejehjem, friskoler, almindelige plejehjem, skoler og sygehuse, offentlige/private, og om frivillighed i almindelighed – i spejderregi, sportsregi og ældre-regi. Det har været gode og sjove debatter, hvor vi undertiden nok kunne få brug for en ordstyrer!!



Pøt Mølle løbet gik udmærket i det fine vejr med glade spejdere

Vi har haft to gode år sammen i gruppen og er kede af, at Mogens (og Gitte) har meldt sig ud af Gildet, men de siger, at det ikke er arbejdet og samværet i gruppen, som er årsagen.

Vi ønsker alle en god sommer og glæder os til arbejdet i de nye grupper.

Stor gildehilsen fra gruppe 5

Bodil, gruppeleder.

Beretning fra gruppe 6.

Ja – så har vi været i gruppe 6 i 2 år. Tiden går hurtigt, og snart skal vi til at lære nye grupper at kende.

Vi havde planlægningen af friluftsgildehal den 6. juni 2012. Efter gildehallen spillede Bibi og Snif dejlig country musik. Så blev der tændt op i grillen, hvor der blev stegt spareribs og dertil fik vi coleslaw.

Vi synes selv, at det var en underholdende aften, og vi havde også rimeligt vejr.

Der var både spisning i det fri og inde i Engedalen.

Vi var den 25.08.2012 til spejdernes 75 jubilæum i Engedalen. Det var et fint arrangement. Hvor der var lavet nogle forskellige opgaver og der blev stedt pattegris på bål.

Vi har diskuteret Pøt Mølle Løbet.

Vores julefrokost startede vi i Hammel Kirke, hvor Ann viste rundt i kapellet og fortalte historierne om kisterne.

Derefter holdt vi julefrokost og efter frokosten havde vi lidt konkurrence med spørgsmål fra Favrskovbogen. Det var utroligt mange ting, der kunne spørges om.

Vi havde afholdelsen af Gildetinget den 6. marts 2013.

Vi havde post 6 i Pøt Mølle Løbet, hvor spejderne med bind for øjnene skulle finde forskellige ting, som soldaterne havde svært ved at finde i mørket.

Vores gruppeafslutning er den 27. juni 2013 hvor vi skal besøge Spøttrup Borgmuseum.

Vi starter med at spise ved borgen. Kl. **18:45 skal vi have sorte kutter på og så vil Broder Jacob føre os rundt på borgen.** Vi håber, at det bliver en god oplevelse.

Med venlig gildehilsen

Gruppe 6.

Ingerlise Jensen



2 dejlige år i gruppe 7,

i et hyggeligt og inspirerende gruppearbejde.

Vi startede vores arrangementer med julemødet 2011, hvor vi igen fik gang i en tradition med, at mødes i kirken, for derefter i festlig samvær med Porskjær Gildet hyggede os i Spejdercenteret.

"Bedstemødre i krig" her havde vi besøg af 2 friske piger, til gildehal i september 2012, de havde arbejdet på soldaterhjem i Afghanistan, hvorfra de gav os et godt indblik i livet i Camp Bastion.

Ved gildehal i april 2013, havde vi "Stop tyven" på programmet, med besøg af landbetjent Jesper Poulsen, han fortalte om det, at være "Strisser i Hammel"

I gruppen har vi haft gode drøftelser om Fredslys donation – PML/ Favrskovløb – Hestemarked – Loppemarked, deltaget i livreddende førstehjælp. En spændende aften hvor Anette viste billeder og fortalte om rejsen til Indien i sin fasters fodspor, det blev en svedig aften, da der blev serveret stærk krydret indisk mad. Nogle gange har der også været tid til anden hygge bl.a. med spil.

Gruppen har deltaget i arrangementer i InSide og på Værket i Randers: Tur til Hvidsten Kro området, hvor vi nød kaffen ude i nedkastningsområdet og sluttede af med æggekage på kroen. Senest har vi været på en god tur til Museum Østjylland i Randers.



Gruppen har sin afslutningstur til Hvide Sande, her skal vi hygge os og opleve en by længst ude, men stadig i vækst, hvor man ikke kender til arbejdsløshed, men hvor havgusen vælter ind over byen, når Østjylland ligger i høj sol.

Gruppen fik også tid til snak om "SGG" og er enige om, at vi burde have sat mere gang i debatten om gildets udvikling og fremtid.

Hilsen fra gruppe7:

Charlotte-Poul-Anette-Niels-Else-Birgit-Ruth-Peder



Så gode venner er de nu

FORTIDS SKARPE SKEL mellem de grønne KFUM-spejdere og de blå fra Det Danske Spejderkorps er for fuld fart ved at bløde op, skriver JydskVestkysten. I Oksbøl ved Varde er de to korps som noget helt enestående i gang med at forsøge en model for en egentlig fusion, og fra begge korpsledelser er der fuld opbakning til, at det skal lykkes. Mens der er vækst hos spejderne på landsplan, lider mange små lokalsamfund under stor tilbagegang, og især efter den fælles landslejr for alle danske spejdere sidste sommer i Holstebro er forståelsen nu den, at det vigtige er at være spejder.

Nye tider måske på vej

Kristeligt dagblad havde den 26/2 2013 denne artikel i dagens udgave.

Mike i Hadsten har "sakset" den og hermed bringes den i GammeUglen, idet jeg har tilladt mig at "sakse" den fra Hadsten Gildets blad.

Om spejderarbejdet anno 2013 er der mange opfattelser og tanker.

På de næste to sider bringer jeg de to største spejderkorps officielle tilbud til børn og unge.

Redaktøren

Spejderbevægelsens idegrundlag anno 2013 jf. deres hjemmesider:



WWW.SPEJDERNET.DK (KFUM-spejdere):

Spejderbevægelsen er en frivillig, ikke-parti-politisk og opdragende bevægelse, som er åben for alle uden hensyn til deres oprindelse, race eller tro.

Spejderbevægelsens formål, principper og metode er udformet af verdensspejderbevægelsens stifter, Lord Baden-Powell.

Verdens spejderbevægelsens formål (WOSM)

Spejderbevægelsens formål er at bidrage til udviklingen af unge mennesker i at realisere deres fulde fysiske, intellektuelle, sociale og åndelige muligheder som individer, som ansvarlige borgere og som medlemmer af deres lokale, nationale og internationale samfund.

KFUM-Spejderne i Danmark er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelsens idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

Korpsets formål:

KFUM-Spejderne i Danmark er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelsens idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

Hvorfor blive spejder?

Der er mange gode grunde til at sende ungerne til spejder. At være spejder ligner ikke nogen af de andre fritidsaktiviteter som man kan "gå til". **Her er en række gode grunde til at blive spejder.**

At være spejder er at mødes som ligeværdige kammerater. Her handler det ikke om at vinde eller om at være "bedst" - men bare om at være sig selv.

Som spejder får man masser af frisk luft, masser af gode naturoplevelser, nye venner i lokalområdet og man lærer hinanden at kende på en anden måde end i skolen. Man lærer om naturen og samfundet ved at være der selv og ikke bare ved at læse en bog eller lytte til en lærer. Spejderliv er at lære respekt for andre, demokrati, ansvar og kammeratskab - og at leve hvad man lærer.

Spejderliv er at tage på lejr, synge sammen omkring bålet, sove i telt, tage på tur i skoven, se på dyrespor, bygge ting af rafter og reb og masser af andre sjove aktiviteter. (Fortsættes næste side)

(Fortsat)

Samtidig sikrer vi, at der er plads til spørgsmål, diskussion og tvivl. Det er spejderne og deres hverdag, der er i centrum, så indholdet giver mening her og nu.

- o O o -



WWW.DDS.DK (Det danske Spejderkorps):

Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Spejderprincipperne

Den enkelte: Spejderen har ansvaret for sin egen udvikling.

Omverdenen: Spejderen viser respekt for medmennesket, er hjælpsom og viser ansvar overfor naturen og det samfund, vi er en del af.

Det åndelige: Spejderen bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt princip, der er større end mennesket.

Spejdermetoden

Spejdermetoden er et sammenhængende og fremadskridende program, der giver den enkelte spejder mulighed for personlig udvikling i overensstemmelse med DDS' formål og principper.

Oplevelser: Learning by doing, Patruljeliv, Friluftsliv, Værdier, Medbestemmelse og ansvarlighed

Aktiviteter og færdigheder, Samfundsliv

Den helhed og sammenhæng, som disse elementer er et udtryk for, er et særkende for DDS - og ingen af elementerne kan derfor udelades i det daglige spejderarbejde.

Spejderloven:

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for

- at finde sin egen tro og have respekt for andres
- at værne om naturen
- at være en god kammerat
- at være hensynsfuld og hjælpe andre
- at være til at stole på
- at høre andres meninger og danne sine egne
- at tage medansvar i familie og samfund

Spejderløftet:

Jeg lover at holde spejderloven

Motto:

Vær beredt



SOS CHILDREN'S
VILLAGES
LITHUANIA

Sct. Georgsgliedene i Hammel
v/Charlotte Jørgensen
Bredfeldtsvej 12
5450 Hammel
Denmark

22 April 2013

Dear Sct. Georgsgliedene i Hammel friends,

With this letter I confirm that your sponsored child Rolandas received your present (sweets and t-shirts). Thank you for your attention that brings joy to children's hearts.

Wishing that the spring blooms your each day with Happiness!

Yours sincerely,
Jurgita Ciutaitė
National Sponsorship Coordinator
Association of SOS Children's Villages in Lithuania

SOS Children's Village in Lithuania
Address: Coo str. 37
LT 07171 Vilnius,
Lithuania

Tel: +370 5 2742717
Fax: +370 5 2742718
E-mail: info@sos-cv.lt
www.sos-vilniai.lt

A loving home for every child

KALENDERSIDEN

2013:

August/september: De nye grupper vælger gruppeleder.

4. september: Gildehal v/gruppe 3

2. oktober: Gildemøde v/gruppe 4

6. november: Fødselsdagsgildehal v/ gruppe 5

4. december: Julemøde v/ gruppe 6

*) BEMÆRK: Ifølge vedtagelse på gildeting hæfter DU for prisen for arrangementet, hvis DU er tilmeldt og ikke sender afbud inden **tilmeldelsesfristens udløb**.

DU indbetaler beløbet på gildets konto i Sparekassen. Konto 6110 486 00 85320.

Husk navn ved indbetaling!

Kalender for Østjysk Distriktsgilde 2013

17/6 Sommerudflugt – **aften, sejltur på Skanderborg**

sø og kaffe på Vester Mølle

2/9 Distriktsgildehal i Odder

25/10 Fellowship Day – **ISGF 60 års jubilæum** – i Aarhus

27/11 Fredslyset modtages i Skanderborg

5/12 **Distriktsrådsmøde**

Naturlaug Steen Blicher

25. aug. Venø

Lauget er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har det formål at arrangere traveture med et indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende.

Bemærk:
Kalenderen finder du på næstsidste side i bladet!



PÅ falderebet



Redaktion og trykkeri ønsker

GOD SOMMER

VIGTIG MEDDELELSE:

Jeg tror, at der stadigvæk sendes mail på min gamle mailadresse.

Min nye (over et år gamle) mailadresse er:

birgit@sejer.as

Med gildehilsen Birgit Lindhardt Nielsen



Et hjerteligt tillykke til.....

Peder Spørring med 70 år den 26. juni