



# ***GAMMEL- UGLEN***

**MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDET I HAMMEL**

---



*Randers, Niels Ebbesen*

**Gildemester:**

Charlotte Jørgensen, Niærvej 20, 8450 Hammel tlf. 86 96 11 89

**Gildeskatmester:**

Jørgen Schjødt, Syrenvej 12, 8240 Risskov tlf. 86 17 34 74

**Gildekansler:**

Kirsten Gammelgaard, Urbakkevej 14, 8450 Hammel tlf. 86 96 13 74

“Engedalen”, Møllevangen 4, 8450 Hammel tlf. 86 96 39 34

Centerleder: Erling Kjer tlf. 86 96 37 10

Gildets hjemmeside: [www.sctgeorg.dk/hammel](http://www.sctgeorg.dk/hammel)

**Gruppeledere :**

Gruppe 1: Ann Vendeltorp tlf. 86 96 93 88

Gruppe 2: Jytte Kronvold tlf. 86 96 37 86

Gruppe 3: Alex Ravn tlf. 86 96 53 70

Gruppe 4: John Sørensen tlf. 86 96 25 66

Gruppe 5: Hanne Nors tlf. 98 58 56 15

Gruppe 6: Ruth Føns tlf. 86 96 88 08

Gruppe 7: Grethe Christensen tlf. 86 96 21 80

---

**Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde:**

Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning, 8660 Skanderborg,

tlf. 86 57 98 12

---

GAMMEL-UGLEN udkommer 6 gange årligt.

Nr. 1 ca. 15. august, nr. 2, 3 og 4 ved møderne i oktober, december og februar, nr. 5 i begyndelsen af april og nr. 6 i begyndelsen af juni.

Deadline 10 dage før udgivelsen.

Redaktion: Kirsten Gammelgaard, Urbakkevej 14, 8450 Hammel.

tlf. 86 96 13 74

e-mail: [arkigam@webspeed.dk](mailto:arkigam@webspeed.dk)

Tryk: Søren Nedergaard, Violvej 1, 8450 Hammel. tlf. 86 96 35 55

---

Forsidebilledet er fra Alex Sechers bog "Ad omveje og biveje i Danmark" fra 1971



## **Bent Vedsted**

Bent og Birgit blev overført fra Ringkøbinggildet i 1996. Det var en stor glæde for os at optage dem, og det varede ikke længe, før Bent var stærkt involveret i forskellige aktiviteter. Han overtog ret hurtigt arbejdet på loppemarkederne med at drive cafeteriet, og senere stod han for gildets pølsevogn på det årlige hestemarked.

På landsplan var han en ivrig deltager i de familietræf, der blev arrangeret på Rodbjerggård, men han bevarede også kontakten til Ringkøbinggildet med en gruppe, han og Birgit stadig tog på ferieture med.

Bent beskæftigede sig meget med de flygtninge, der kom her til byen. Han hjalp dem til rette og gav dem danskundervisning, og han blev den, der stod for Dansk Flygtningehjælps indsamlinger i lokalområdet og fik os andre i gildet inddraget aktivt i arbejdet.

For nogle år siden blev Bent valgt til gildets mester efter at have fungeret som kansler og derefter som skatmester i flere år. Da helbredet begyndte at svigte, lod han sig ikke genvælge efter 2 år. I sin sidste tid tog han sig også af arbejdet i gildet med frimærkeindsamlingen.

Udover gildet var Bent stærkt aktiv i byens liv og var ved sin død menighedsrådsformand, ligesom han også var redaktør for kirkebladet i en årrække.

Bent udfyldte en stor plads i gildet. Den står nu tom, men mindet om en engageret og aktiv gildebror, der satte sit helt personlige præg på gildet, vil vi altid bevare.

**Æret være Bents minde**

På gildets vegne  
Kirsten



## FØDSELSDAGSGILDEHAL

Onsdag 4. november 2009

Kl. 19:30

Pastor emeritus Bent Ole Pedersen, tidligere præst i Sahl-Gullev og Bjerringbro, kommer og fortæller om emnet

### **Humor - Livets krydderi**

Bent Ole Pedersen har store forudsætninger for at fortælle om emnet. Han er oprindelig uddannet som lærer og har arbejdet som sådan flere steder i Danmark. Han har været i Tanzania for Brødremenigheden og i Botswana, hvor han blandt andet har virket som dansk konsul. Efter præsteuddannelsen har han bl.a. været præst på Venø og i Nuuk, Grønland.

Der vil blive serveret et let traktement.

Pris kr. 55,00

Gruppevis tilmelding senest 01.11.2009 til

Erling, 86 96 37 10 eller mail til [Gruppe3@sctgeorg-hammel.dk](mailto:Gruppe3@sctgeorg-hammel.dk)



Program  
for  
Fredslysets ankomst til Hammel  
Onsdag den 25. november 2009

*Fredslyset hentes ved toget i Skanderborg kl. 13.56*

**Kl. 18.00** modtager Favrskovs borgmester, Anders G. Christensen Fredslyset på Rådhustrappen og tænder spejdernes fakler med flammen fra Fredslyset.

**Kl. 18:15** bære spejderne med fakler lyset gennem byen til InSide

**Kl. 18:30** når flammen er ankommet til InSide, vil fredsbudskabet blive læst op og Gildemesteren vil foretage uddeling af donationer.

Alle er velkommen til at deltage i fakkeltog til InSide.

Ligeledes vil alle være velkommen til at deltage afhentning af lyset i Skanderborg . De der har lyst kan melde sig til Erling så vi kan arrangere samkørsel. Der vil være gilder fra Østjyske som også kommer til Skanderborg.

**Freds-gudstjeneste  
i Haurum kirke**

1. Søndag i advent, d. 29. november kl. 19.00 vil adventstiden blive markeret ved en fredsgudstjeneste i Haurum kirke. Fredslyset fra Jesus fødselsgrotte i Betlehem er på Sct. Georgsgildernes foranledning blevet bragt til Hammel forinden, og det vil denne aften blive bragt ind i Haurum kirke. Gudstjenesten er fuldstændig upolitisk, idet der udelukkende tages udgangspunkt i lyset som symbol på fred og håb.

*Sognepræst Lene Sander*

Det vil være rigtig glædeligt hvis Gildebrødre og Giner i stort antal vil være med til denne  
**FREDSGUDSTJENESTE**  
i Haurum kirke



## Endelig!



Endelig fik vi sagt farvel i gruppe 1.

Vi havde valgt, at vore sammensparede penge skulle bruges på en tur i Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken i København.

Grundlovsdag satte vi med Søren's Busrejser kursen mod København. Inden vi checkede ind på Hotel Absalon, havde vi en god times interes-sant rundtur i hovedstaden. Nåede lige at få pakket kuffert ud og lidt vand i hovedet, inden vi atter var på vej, nu til Dyrehavsbakken.

Vejret var ideelt, og vi nåede at skylle halsen, inden vi satte os tilrette i cirkusteltet. Og jeg skal da lige love for, at vi fik underholdning i topklasse – det var bare morsomt – hele vejen igennem.

Efter forestillingen fik vi stegt flæsk og persillesovs i rå mængder. Slentrede gennem forlystelserne tilbage til bussen.

Efter morgenmad næste dag gik vi med kompetent guide Rasmus på rundtur i Staden. Første stop Øksnehallen, så Rådhushaven (en lille oase midt i storbyens larm), ind i gården ved Vartov, lille stop ved National-museet for en lille forfriskning, så over Gammel Strand til palæet, som ejes af Frijsenborg. Herefter skulle vi have været ind på en restaurant, som Rasmus kendte, men der var desværre helt optaget, og vi kunne ikke lige finde et sted at spise frokost, inden vores næste mål – Gobeli-nerne i Riddersalen på Christiansborg.

Det var som altid en spændende oplevelse, med en dygtig og vidende guide. Rundvisningen overskred tiden, og vi måtte gå inden slut for at være sikre på at nå bussen hjem. Det eneste, vi nåede at få at spise, var en pølse ved pølsevognen bag hovedbanegården!!

Derfor havde vi penge i overskud, som vi bestemte os til at "brænde af" på en middag på Italia i Hammel. På grund af ferie med mere fandt vi først tid til afskedsmiddag den 21. august.

Så – endelig – fik vi sagt farvel og tak for rigtig godt samvær og mange gode oplevelser i – nu gamle – gruppe 1.

Bodil.



**Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde  
Fellowship Day**

**28. oktober 2009 i Langenæs kirken**

Igen i år afholder vi sammen med Østjysk Distrikt Fellowship Day.  
Der vil være vandrehal kl. 18.30-19.00.

Kl. 19.00 vil Fellowship budskabet blive læst op.

**Se billeder fra - og hør om Gambia projektet**

Efter vi har hygget os med buffet, vil Karin Boldsen fortælle om Gambia projektet.  
Under kaffen kan der stilles spørgsmål til Karin.

Aftenen forventes afsluttet ca. kl. 22.30.

Pris kr. 125,- + drikkevarer

Tilmelding senest 14. oktober 2009 til:

Elsebeth Rasmussen

Mail: er@keyaccount.dk

Tlf.: 23 60 24 87 eller 86 15 77 12



**Pølsevogn på Hestemarked 2009.**

Omsætningen i 2009 blev kr. 21.017,50. Overskud kr. 9.094,47.

Når vi tænker tilbage på vejrforholdene under årets hestemarked, kan vi kun være tilfredse med resultatet.

Tak til alle jer, der tog en tårn i pølsevognen og tak til Niels Chr. og Leif for medhjælp under planlægning, opstilling og nedtagning.



Stor gildehilsen  
Anette

